



Duurzaam en lokaal



Uniek en handgemaakt



De natuur in huis



Bomen met een verhaal



Van klein tot grootst

LOKAAL
DUURZAAM
UNIEK



Tafel van de maand

Tafels met een verhaal

Editie 9: De Beuk bij de Norbertijnerpoort

De eeuwige Beuk...

Tilburg - De derde dikste boom van heel Tilburg en in 2015 nog onderscheiden met een medaille als één van de mooiste bomen van de stad, de prachtige Rode Beuk bij de Norbertijnerpoort. In 1718 werd de poort gebouwd en als je de imposante boom zag staan, zou je vermoeden dat de boom van dezelfde tijd was maar 300 jaar zal hij niet zijn. Door de enorme hoeveelheid zijtakken aan de boom kun je ervan uitgaan dat hij zelden gesnoeid is en in combinatie met zijn solitaire standplaats kon hij daardoor enorm groot worden. We hebben de leeftijd nog niet geteld maar een geschatte leeftijd van 180 is realistischer. Dus met recht eeuwig..

Wij werden benaderd om deze boom een tweede leven te geven en die keuze was gelukkig een stuk makkelijker.. Wat een historie en wat een tekeningen zullen er te zien zijn in de grillige stam als we er planken van zagen!

Voorlopig staat de boom nog een tijdje fier rechtop als poortwachter voor de showroom in Heinenoord. Benieuwd waarom? Kom een keertje langs en we laten het zien.

En nu we toch wat vragen, meteen nog eentje: wie zijn toch G en B(?) die met een groot hart hun liefde voor elkaar in de boom gekerfd hebben??

In 2015 werd de grond nog verbeterd maar eind 2019 bleken de wortels van de boom toch te zwaar aangetast door de Reuzenzwam en werd besloten de boom te kappen - vanwege het nog gezonde uiterlijk van de boom was het ongetwijfeld een lastige keuze.



Deze maand bij XXL

De bomen uit de Kasteeltuin, deel 2.

We schrijven het Tafelblad met veel plezier en hopen dat je de verhalen met net zo veel plezier leest.

Één van de nadelen is wel dat we veel te veel meemaken voor de beperkte hoeveelheid papier die ons ter beschikking staat en maar kleine glimpjes kunnen delen. In de vorige editie vertelden we dan ook over de Drieling-Platanen van Kasteel Calesberg en dat er zich iets bevond in de stammen maar niet wat. Thom van 7 jaar schreef ons terecht dat hij heel graag wilde weten wat er in de bomen zat om het bij zijn spreekbeurt te kunnen vertellen, dus bij deze..

Bij het ophalen van de drie bomen moesten de stammen ingekort worden en stuitten we meerdere keren op metaal. Metaal op 10-20 meter hoogte in een boom is erg onheilspellend en na enig hakken, kwamen er dan ook diverse bomscherven tevoorschijn; fragmenten van artilleriegranaten uit de Tweede Wereldoorlog. Bij de bezetting in 1940 blijkt er zware, Duitse artillerie op enkele honderden meters van het kasteel opgesteld te hebben gestaan tijdens beschietingen. De Baron van het kasteel vertelde dat de Duitse bezetters het kasteel in de oorlog ingenomen hadden en gebruikten als hoofdkwartier. Bij de bevrijding van

Antwerpen is het kasteel zwaar beschoten, dit keer door de geallieerden. De 3 platanen stonden wederom pal in de vuurlinie. Spijkers, prikkeldraad en kogels zijn we gewend te vinden. Erg vervelend met zagen en regelmatig reden om de tanden van de zaag te slijpen of te vervangen maar granaatscherven zijn van een andere orde..

In de 75 jaar erna zijn alle wonden compleet dichtgegroeid en vanaf de buitenkant is weinig tot niets meer te zien van wat zich schuil houdt onder de oppervlakte. Vormeloze massa's gehard staal, van kleine splinters tot vuistgrote bonken, willekeurig verspreid door een stam en van de buitenkant niet te zien tot er plotseling een snerpende krijts klinkt, rook en vuur uit de stam schieten en de 100 pk zaag brullend en kreunend tot stilstand komt met in de stam een compleet vastgelopen en onherstelbaar beschadigd zaagblad.

Óf we zagen een blad en er gebeurt helemaal niks, aan het einde van de zaagsnede niet wetend wat je misschien op een haar na gemist hebt. Een dag zagen is in ieder geval nooit saai.

We horen graag hoe je spreekbeurt ging, Thom!

